

*Je mag vandaag om me huilen
omdat ik gestorven ben,
als je morgen maar om me glimlacht
omdat ik geleefd heb.*

Omringd door de liefde en de warmte van zijn gezin
is zachtjes van ons heengegaan

Eddy Theeuws

Geboren te Mol op 28 juli 1943 en
onverwacht overleden in het ZNA Jan Palfijn te Merksem
op 28 januari 2022

Echtgenoot van Louisa 'Wiske' Debie

U wordt uitgenodigd om samen met ons de afscheidsplechtigheid
bij te wonen **op vrijdag 4 februari 2022 om 11 uur**
in het uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten.

De urne van Eddy zal thuis een speciaal plaatsje krijgen.

*Gelegenheid tot groeten in het uitvaartcentrum Daems,
Churchillaan 20 te Schoten
ma, di, wo tussen 9 uur en 18 uur
telkens enkel na afspraak tel.03.658.45.61*

Bloemen, noch kransen.

Hij is

echtgenoot van :

Wiske Debie

pa van:

Erik Theeuws en Nadine Van de Schoor
(†) Patrick Theeuws
Kristel Theeuws en Gunter Van de Voorde

vake van:

(†) Tia Theeuws
Mathias en Laura Geysen - Smits
Hailey, Julie
Ruben Smits

schoonbroer van:

(†) Karel Debie en familie
(†) José Debie en familie
(†) Frans Debie en familie

delen mee in het verdriet:

de neven en nichten
de families Theeuws, Debie, Vanlimbergen en Peeters.

*Met dank aan de dokters en het personeel van
het ZNA Jan Palfijn voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen.*