



*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het meer dan moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*  
(N. Benschop)

Na een langdurige ziekte is in het bijzijn van zijn echtgenote  
zachtjes van ons heengegaan

de heer

## Paul Kerremans

Geboren te Puurs op 26 juni 1947 en  
overleden te Schoten op 18 augustus 2019.

Echtgenoot van mevrouw Denise Goormans

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens  
de uitvaartdienst op DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019 om 12.30 uur  
in de H. Hartkerk te Schoten-Deuzeld.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
vanaf 12.10 uur in de kerk, Deuzeldlaan.

De urne zal thuis een speciale plaats krijgen.

*Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet  
in het Uitvaartcentrum Daems, Churchilllaan 20 te Schoten,  
ma, di en wo tussen 9 uur en 18 uur  
enkel na afspraak tel. 03/658.45.61*

*Dit melden u:*

Denise Goormans

*zijn echtgenote*

Kris en Wilma Kerremans - Karaca

Axel Kerremans en Jessie Vereecken

Laurien Kerremans

Lars Kerremans

Yeliz Karaca

Koen en Houda Kerremans - Ghafil

Ines Kerremans

*zijn kinderen en kleinkinderen*

De families Kerremans, Goormans, Weymans en De Smet.

Speciale dank aan dokter Embrechts, zijn huisarts  
aan de thuisverpleging Zorgthuis Wynen  
en aan het personeel van het ZNA Jan Palfijn  
voor hun toewijding en liefdevolle zorgen.

*BLOEMEN, NOCH KRANSEN.*