

*Je mag vandaag om me huilen  
omdat ik gestorven ben,  
als je morgen maar om me glimlacht  
omdat ik geleefd heb.*

Na een bijzonder leven met veel dierbare herinneringen  
moeten wij onverwacht afscheid nemen van

## Peter “Pietje” De Naeyer

Geboren te Wilrijk op 17 juni 1955 en overleden  
in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 21 augustus 2019

Echtgenoot van Gitta Van Hoof

U wordt uitgenodigd om samen met ons de afscheidsplechtigheid  
bij te wonen op VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019 om 11 uur  
in het uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten.

Aansluitend wordt de urne van Peter bijgezet in het urnenveld  
op de begraafplaats van Schoten, Hendrik Consciencestraat 2 A.

*Dit melden u diep bedroefd:*

Gitta Van Hoof *zijn echtgenote*

Yannick De Naeyer *zijn zoon*

(†) Jan en Maria De Naeyer - Huybrechts *zijn ouders*

François en Diane Van Hoof - Bosmans *zijn schoonvader*

Denise Mets *zijn schoonmoeder*

Frieda De Naeyer en John Dedulle  
Frank en Diane Lambrechts - De Naeyer  
kinderen en kleinkinderen

Christel Van Hoof en Ivan Weyler  
en dochter

Inge Van Hoof  
en zoon

(†) Geert Van Hoof

Jonas en Kim Janssens - Van Hoof  
en zonen

*zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

De families De Naeyer, Van Hoof, Huybrechts, Mets en Bosmans.