



*Hij was door allen geliefd
hij was eenvoudig en rustig
voor iedereen had hij een lach over:*

Dankbaar voor zijn lange leven, is zachtjes van ons heengegaan

de heer

Alphonse “Fonske” Ooms

Geboren te Varangeville, départ. Meurthe et Mossel (FR) op 20 juli 1925
Overleden in het WZC Het Gouden Anker te Antwerpen op 16 april 2019

echtgenoot van mevrouw Alfréda “Fréda” Van Den Abeel

U wordt uitgenodigd om samen met ons de afscheidsplichtigheid bij te wonen
op WOENSDAG 24 APRIL 2019 om 11 uur in het uitvaartcentrum Daems, Churchilllaan 20 te Schoten.

Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de strooiweide van de begraafplaats van Schoten.

Dit melden u diep bedroefd:

Fréda Van Den Abeel

zijn echtgenote

Pierre en Rita De Pauw - Ooms
Freddy en Viviane Ooms - Temmerman

zijn kinderen

zijn zussen, neven en nichten

De families Ooms, Van Den Abeel, Goyvaerts en Scheppers.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. Maus Koen en Dr. Maus Katelijne
eveneens dank aan de directie, het verplegend en het verzorgend personeel van het WZC Het Gouden Anker
voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen en hun steun.

Rouwadres: Familie Ooms
p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20/24 - 2900 Schoten

Online condoleren: www.daemsbegravenissen.be