

*De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.*

Met verdriet in ons hart maar wel in grote dankbaarheid
voor wat wij samen mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van

mevrouw

Lydia van Reenen

Geboren te Vlaardingen (NL) op 22 januari 1947
Overleden thuis te Schoten op 20 maart 2019

Echtgenote van de heer
Tonny Maas

U wordt vriendelijk uitgenodigd om met ons afscheid te nemen tijdens
de burgerlijke plichtigheid op WOENSDAG 27 MAART 2019 om 14 u
in Uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten.

Later zal de urne van Lydia in intieme kring bewaard worden.

*U kan Lydia nog een persoonlijke groet brengen
in voornoemd uitvaartcentrum op
vr, ma en di tussen 9 uur tot 18 uur en op za tussen 13 uur en 16 uur.
Telkens na afspraak. Tel 03.658.45.61*

Zij is:

Echtgenote van:

Tonny Maas

Maake van:

Henk-Jan en Sonia Maas - Uyttebroek
Mandy Maas

Bommie van:

Yannick Maas
Wenke Maas

Nemen mee afscheid:

haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

Bloemen noch kransen.