

*Aanvaarden is moeilijk
er zijn geen woorden voor
en ons denken doet pijn
als we beseffen wat had kunnen zijn
maar niet meer zal komen*

Geheel onverwachts en veel te vroeg
is overleden op 11 februari 2019 te Edegem

Paul Dellaert

Geboren te Merksem op 2 mei 1951

Echtgenoot van Emy Ostyn

De crematie en afscheidsbegroeting heeft plaats in intieme kring
volgens de wens van de overledene.

De urne wordt bijgezet in het urnenveld
op de begraafplaats van Schoten.

Dit melden u met droefheid

zijn vrouw

Emy Ostyn

papa, schoonpapa van

Kris, Tim en Katrien, Yasmin, Telano,
Gevin, Louiza, Amanda, William, Yeboah

zijn ouders

Roger (†) en Maria Dellaert – Verbeeck

zijn schoonouders

Jules (†) en Mariette Ostyn - De Belder

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Marc (†) en Martine en hun kinderen en haar man Hugo

Eliane en zoon

Patrick en An

en zijn kinderen, kleinkinderen

Martin en Nadine en dochter

Eric en Sandra en dochter

Ann en kinderen

zijn ooms, tantes, neven en nichten,

De families Dellaert, Ostyn, Verbeeck en De Belder.

We zullen je missen.