

*Ik verlaat diegenen die ik lief heb
en vervoeg hen die ik lief heb gehad.*

Ons Moeke

Wilhelmina Elsen

Geboren te Deurne op 23 maart 1936
en overleden in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 2 januari 2019

Weduwe van Franciscus Smits

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de herdenkingsdienst op **zaterdag 12 januari 2019 om 11 uur**
in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Koningin te Schoten-Koningshof.

Samenkomst in voornoemde kerk, Ruusbroeckplein.

Volgens de wens van de overledene
heeft zij haar lichaam ten dienste gesteld van de wetenschap.

Zij was:

moeder van:

Ann Smits
Jef en Tinneke Smits - Baeten

grootmoeder van:

Suzanne Brys
Kim Brys (†)
Klaartje Smits
Tijs Smits

overgrootmoeder van:

Levi Bal