



*Mijn schild ende betrouwe
zijt Gij o God, Mijn Heer.*

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het heengaan van

mevrouw

Nora Van Stappen

*Verpleegster bij het D.R.K.
Lid van de Vlaamse Actieve Senioren*

Geboren te St.-Amands - Puurs op 28 december 1922
en thuis te Schoten onverwacht van ons heengegaan op 21 december 2018.

Weduwe van de heer Kris Leyssen

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de Uitvaartdienst
op DONDERDAG 3 JANUARI 2019 om 11 in de St.-Cordulakerk te Schoten-Centrum.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur
in voornoemde kerk, St.-Cordulaplein.

Aansluitend leggen we haar te rusten in de familieconcessie
op de begraafplaats van Schoten.

Dit melden u diep bedroefd:

Roeland en Linda Leyssen - Jansen
Koen en Sigrig Vermeir - Leyssen
Marlies Leyssen
Gert en Evelien Leyssen - Van Doninck
Kobe, Mira
Dieter en Stijn Leyssen - Van Houtven

Joris en Heidi Visterin - Leyssen
Kris en Katleen Van den Cruyce - Visterin
Siebe, Joppe
Yannick en Marijke Wouters - Visterin
Lente

Gudrun Leyssen
Wouter Akika

Siegfried Leyssen

Joris en Nicole Leyssen - Gestels
Yf en Ella Soreyn - Leyssen
Zeno
Karim en Liza Bouziani - Leyssen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, broer, schoonbroer, neven en nichten

De families Van Stappen, Leyssen, Konijn en Cuppens.

*'t Is avond, stille... en mij omtrent,
is iets of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend zegt:
't Is avond en 't is rustens recht.
G.G.*