



*Diegenen die ik liefheb, verlaat ik  
om diegenen die ik liefhad, terug te vinden.*

In alle rust is vredig ingeslapen

de heer

## Louis Collier

Geboren te Antwerpen op 19 november 1932  
en overleden in het WZC “De Pelikaan” te Deurne  
op 3 oktober 2018

Weduwnaar van mevrouw Marie Buschgens

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens  
de uitvaartdienst op DONDERDAG 11 OKTOBER 2018 om 11 uur  
in de St.-Cordulakerk te Schoten-Centrum.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur  
in voornoemde kerk, St.-Cordulaplein.

Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de strooiweide  
van de begraafplaats van Schoten.

*Dit melden u:*

Pierre en Liliane De Koninck - Collier

(†) Annick De Koninck, Philippe Naert en vriendin Pascale

*zijn zus, schoonbroer, neef en nicht*

(†) Pierre en (†) Paula Leemans - Buschgens

Cornelis en Wiliane Leemans - François

(†) August en (†) Elisabeth Geffens - Buschgens

Pierre en Marina Turneer - Geffens

kinderen en kleinkinderen

*zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

De families Collier, Buschgens, Marquenie en Spruyt.

Met dank aan het medische team van  
het WZC “De Pelikaan” voor de toegewijde zorgen.