

*Je was met je gedachten
al in een andere wereld
je leefde van herinnering
en van vergeten dromen.
Nu ben je veilig aanbeland
bij je geliefde aan de overkant.*

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren,
is zachtjes van ons heengegaan

mevrouw

Mia Bogaerts

Geboren te Deurne op 26 december 1937
en overleden in het W.Z.C. Rustenburg te Wijnegem
op 31 oktober 2018

weduwe van de heer Jean Celis

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de burgerlijke plechtigheid
op DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 om 13 uur
in het uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten.

Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de strooiweide
van de begraafplaats van Schoten.

Dit melden u diep bedroefd:

Yvo en Nancy Mortelmans - Celis
Mike en Samina Mortelmans - Maertens

Eddy en Daisy Haubourdin - Celis
Kenza Philips en vriend Nika
Renco Philips
Silke Philips
Inne Haubourdin en vriend Carlos
Ignace Haubourdin en vriendin Leonie
haar kinderen en kleinkinderen

De families Bogaerts, Celis en Van Herck.

Met dank aan haar huisarts Papisideris
eveneens dank aan het personeel van W.Z.C. Rustenburg
voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen.