

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen,
delen wij u mee dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen

de heer

Marcel Beké

Geboren te Etterbeek op 27 april 1936 en overleden
in het W.Z.C. Molenheide te Wijnegem op 30 oktober 2018

echtgenoot van mevrouw Monique Frère

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de burgerlijke plechtigheid
op DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 om 11 uur
in het uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten.

De urne van Marcel zal thuis een speciale plaats krijgen.

BLOEMEN, NOCH KRANSEN.

Dit melden u met droefheid:

Monique Frère

zijn echtgenote

Mark en Véronique Annys - Beké

zijn dochter en schoonzoon

Mathias en DeeDee Annys - Haest en zoontje Tyr
Nathan Annys
Thomas Annys

zijn kleinkinderen en achterkleinzootje

De families Beké, Frère, Keuleneer en Van Den Dael.

Met dank aan zijn huisarts Dr Michielsens,
eveneens dank aan het verzorgend personeel en de vrijwilligers van
het W.Z.C. Molenheide voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen.